

PERSOONLIJKE VERWERKING

4^e MINICONFERENTIE 19 MAART 2023

THÉRÈSE VAN LISIEUX:

**“WEET JE HOE HET ME TOCH LUKTE ...
OM MIJN MEDEMENS LIEF TE HEBBEN”**

GEDACHTEN EN VRAGEN

1. Thérèse van Lisieux kent lastige ‘probeerjaren’ op het punt van de naastenliefde. Want ze had toch haar temperament en in het Karmelklooster van Lisieux leven zusters kort op elkaar, ook met hun eigen “manier van doen” ... Gaandeweg groeit in haar wél een belangrijk inzicht. Ze stelt namelijk haar onmacht vast om bepaalde concrete medezusters lief te hebben. **Is het ook mijn ervaring dat samenzijn met medemensen niet altijd zo eenvoudig is?**
2. Maar Jezus schonk haar de genade om de échte naastenliefde te vatten én te beleven. Ze kreeg nl dieper inzicht in de haalbaarheid van Jezus' nieuwe gebod: "*Gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad*" (Joh. 13,14). **Ervaar ik Jezus' gebod ook voor mij als te hoog gegrepen?**
3. Thérèse laat haar verlangen los om te proberen de medemens te “herplooien” naar haar inzicht. "*Potten en pannen kun je vergelijken, maar met medemensen moet je dat niet zo doen*", vond ze. We vormen eerder sàmen een gevarieerd mozaïek. Gerijpte naastenliefde bestaat hierin, dat je ‘gebreken’ van de anderen écht aanvaardt. Mooie inzichten alleen volstaan niet, wel concrete daden. **Blijft het voor jou moeilijk om dat anders-zijn van de medemens te aanvaarden?**
4. Ze inspireert zich hierbij aan Jezus, die zich beschikbaar en aanspreekbaar toont. Hij troost, lenigt het verdriet en lijdt mee. Jezus is barmhartig en vergeeft. Hij bevestigt, koestert grote verwachtingen over medemensen. Zo bevrijdt Jezus hen en brengt hen vélder dan waar zij nù staan. Zijn grote passie blijft aan mensen een juist beeld van God zijn Vader schenken! **Besef ik ook net “nieuwe” van Jezus' spreken en handelen?**
5. Thérèse heeft echt de gave om relaties en vriendschappen te onderhouden. Zij kent ook de bron van haar zusterlijke liefde en vriendschap. Thérèse is gezond in haar affectiviteit. Als het erop aankomt haar genegenheid te verdedigen, doet ze het ook eenvoudig en duidelijk. **Zit ik ook op deze golflengte? Wens ik zo te kunnen zijn?**
6. Er zijn soorten relaties in het religieus leven, in vriendschap, in omgang met verwanten en collega's, maar óók tussen huwelijkspartners. Thérèse heeft bv goede ouders gehad. Die zagen elkaar doodgraag. Ook vandaag is dit géén uitzondering! Ze waren eensgezind wat de humane en godsdienstige opvoeding van de kinderen betreft en geliefden voor het leven. **Ken ik zo'n huwelijkspartners in mijn context?**
7. Thérèse verlangt anderen blij te maken en naar Jezus te helpen, met veel aandacht voor het kleine en het onopgemerkte. In de literatuur is daar heel wat over weergegeven. Denk ook aan de films “Thérèse” van Leonardo Defilippis én van Alain Cavalier. **Heb ik er wel zin in om - via Youtube - deze films te bekijken?**

8. Thérèse bezit de kracht van het zwijgen over zichzelf om anderen te laten voorgaan. Maar ze aarzelt niet te spreken daar waar ze het nodig vindt. Haar nicht Marie noteert tijdens haar ziekte: *“Wat haar gemoedstoestand betreft, zij is de vrolijkheid zelf en maakt iedereen aan het lachen die bij haar komt”*. Thérèse bezit relativeringsvermogen, humor en is intelligent. **Ben ik verwonderd over de ingesteldheid van Thérèse. Ben ik daar ook goed in?**
9. Ze laat haar vrouw-zijn en haar zusterlijke liefde goed uitkomen. Met twee toekomstige missionarissen als geestelijke broers, gaat voor haar een droom in vervulling. Een rijke briefwisseling met hen toont haar grote missionaire klasse! **Hoe begrijp ik haar blijdschap en dit vermogen tot inleven?**
10. Ze wéét dat haar lijden en daarbij haar geloofsbeproeving bevrijdend en plaatsvervangend is. Ze doorleeft die moedig, gelovig en boordevol naastenliefde. Ze gaat mée aanzitten bij haar broeders en zusters van haar tijd aan de grote tafel van smart en bitterheid. Ze vraagt voor hen - én voor hàarzelf ! - vergeving en brengt hen bij een barmhartige God! **Ervaar ik haar solidaire naastenliefde als een uitnodiging tot een christelijk leven, zonder focus op mezelf, waarbij ik wél aandachtig blijf voor de essentie van het geloof in God en verbonden met mijn tijdgenoten. Weet ik me bereid om daarvan bescheiden te getuigen binnen onze geseclariseerde maatschappij?**

KORTE TEKSTEN

1. *“Je mag niet verwonderd zijn over de zwakheid van medemensen. Wees blij vooral met de kleinste positieve inzet, houding of deugd die je hen ziet verrichten... Je moet de anderen steeds met mildheid beoordelen. Want heel dikwijls is wat ons een tekort-schieten lijkt te zijn, toch heldhaftigheid in de ogen van God”.*
2. *“Omdat we elkaar liefhebben-in-Jezus wordt onze genegenheid zo hecht. Wij gaan het samen hebben over Jezus onze schat”*.
3. *“Ik ben zo blij bij de gedachte je binnenkort terug te zien, dat ik niet normaal kan werken. Je vrouw die méér van jou houdt dan van het leven”*. Aan haar broer bekent Zélie over haar man: *“Ik ben erg gelukkig met hem”* (brieven van haar moeder Zélie aan haar vader Louis). Louis ondertekent zijn brief aan haar met: *“Je man die jou voor het leven bemint”*.
4. *“Liefde kun je niet veroveren ... maar wél in jezelf ontvangen. En zo vind je ze ook in de medemens”*. *Echte liefde bemint de liefde van God in de medemens, want het is die liefde die zijn waarde uitmaakt”*.
5. *Ik vind het fijn te bedenken dat Onze Vader mij geschapen heeft om uw zus te zijn. Ik zal de zee zal oversteken in uw gezelschap ... U zult werkelijk pas in de hemel beseffen hoe dierbaar u me bent. Ik voel dat wij gemaakt zijn om elkaar te begrijpen* (brief aan haar broer-missionaris).
6. *In plaats van mij te verliezen, zult u mij vinden en dan zal ik u niet meer verlaten. Ik beloof u om u, na mijn vertrek naar het eeuwige leven, te laten proeven hoe gelukkig je kunt zijn, als je een bevriende zus bij jou voelt”* (brief aan haar broer-missionaris).