

PERSOONLIJKE VERWERKING
3e MINICONFERENTIE 12 MAART 2023 THÉRÈSE VAN LISIEUX:
“De invloed van de Mariale spiritualiteit van Thérèse van Lisieux op Vaticanum II”
(Lumen Gentium, hoofdstuk VIII)
door Elien Loobuyck

- **Vragen of gedachten**

- Wie is Maria voor mij? Wend ik me soms tot haar? Hoe stel ik me haar voor?
- Voor Theresia was Maria de liefste mama: is ze dat ook voor mij? Kan ik verder groeien in die kind-moederrelatie met haar? Welke concrete stappen kan ik zetten om dichter bij haar te komen (bezoek aan een bedevaartsoord, een rozenkrans bidden, een bloemetje bij een Mariabeeld, ...)?
- Op de bruiloft van Kana verhoort Jezus het gebed van Maria. Vertrouw ik haar mijn gebeden/intenties toe en geloof ik in haar krachtige voorspraak?
- Theresia zegt dat het leven van Maria eenvoudig en navolgbaar was: kan ik me het eenvoudige leven van Maria voorstellen? Momenten van vreugde en verbondenheid, maar ook van vermoeidheid, duisternis, onbegrip, lijden, ...? Haar eenvoudige dagelijkse bezigheden? Kan ik haar zien als iemand die mijn moeilijkheden begrijpt en meedraagt?

- **7 korte teksten**

- 1) “De arme klein Thérèse kon op aarde nergens hulp vinden en daarom **wendde zij zich ook tot haar Moeder in de hemel**. Zij bad tot haar van ganser harte om eindelijk medelijden met haar te hebben. Ineens leek het of de heilige Maagd zo mooi was, zo mooi als ik nog nooit gezien had, maar wat mij tot in het diepst van mijn ziel doordrong was de **‘verrukkelijke glimlach van de heilige Maagd’**. Toen verdween al mijn narigheid, twee grote tranen sprongen mij in de ogen en liepen stil van mijn wangen, maar het waren tranen van onverdeelde vreugde.” (MS A29v°-31r°)
- 2) “Al doe ik nog zo mijn best om de mysteries van de rozenkrans te overwegen, ik slaag er maar niet in om er mijn aandacht bij te houden... Een tijd lang was ik erg verdrietig over dit gebrek aan devotie waarover ik mij verbaasde, want ik houd zoveel van de heilige Maagd dat het mij gemakkelijk moest vallen om ter ere van haar gebeden te verrichten. Nu ben ik er minder verdrietig over, want **omdat de Koningin der hemelen mijn moeder is, denk ik dat zij mijn goede wil moet zien en dat zij daarmee tevreden is.**” (MS C25v°)
- 3) “De heilige Maagd deed mij verstaan dat zij het werkelijk geweest was die tegen mij geglimlacht had en die mij had genezen. **Ik begreep dat zij over mij waakte, dat ik haar kind was, en ik kon haar ook alleen maar de naam ‘mama’ geven**, want die leek mij nog liever dan ‘moeder’...” (MS A56v°- 57r°)
- 4) “Ik zou toch wel een mooie dood willen hebben om u plezier te doen. Ik heb het gevraagd aan de heilige Maagd. Ik heb het niet aan de goede God gevraagd omdat ik Hem wil laten doen zoals het Hem goedgevindt. Iets vragen aan de heilige Maagd, dat is anders. **Zij weet heel goed wat zij aan moet met mijn kleine verzoekjes, of het wel nodig is dat zij ze**

doorgeeft of niet... Zij kan bekijken of het voor God niet te lastig uitkomt om mij te verhoren, om Hem in alles zijn wil te laten doen." (*Ik ga het leven binnen*, p. 34)

- 5) "Wat zou ik graag priester zijn geweest om te preken over de heilige Maagd. Een enkele keer zou genoeg zijn geweest om te zeggen hoe ik daarover denk. Ik zou eerst duidelijk hebben gemaakt hoe weinig wij van haar leven afweten. **Wij moeten daar geen onwaarschijnlijke dingen over vertellen, of dingen die wij niet weten**; bijvoorbeeld dat zij op 3-jarige leeftijd naar de tempel is gegaan om zich daar met brandende liefde aan God op te offeren met heel bijzondere gevoelens; terwijl zij daar misschien heel gewoon is heengegaan om aan haar ouders te gehoorzamen." (*Ik ga het leven binnen*, p. 138)
- 6) "Ik ben er zeker van dat haar echte leven heel eenvoudig was. Vaak geven zij een ongenaakbaar beeld van haar; **zij zouden haar juist zo moeten laten zien dat zij na te volgen is**. Zij zouden haar deugden moeten laten uitkomen en zeggen hoe zij uit het geloof leefde net als wij. Ze zouden daar de plaatsen uit het Evangelie bij moeten geven. Daar lezen wij: "Zij begrepen niet wat Hij hun zei". En die andere plaats, niet minder mysterieus: 'Zijn ouders waren verwonderd over hetgeen van Hem werd gezegd.' Deze verwondering veronderstelt een zekere verbaasdheid, vindt u niet, moedertje?" (*Ik ga het leven binnen*, p. 138)
- 7) "Wat de heilige Maagd vóór heeft op ons is dat zij geen zonde kon doen, dat zij vrij is gebleven van de erfzonde, maar van de andere kant, zij heeft minder geboft dan wij, **want zij heeft geen heilige Maagd gehad om van te houden**; en dat is een heerlijk pluspunt voor ons, dat haar ontbreekt." (*Ik ga het leven binnen*, p. 139)