

# PERSOONLIJKE VERWERKING

2<sup>e</sup> MINICONFERENTIE 5 MAART 2023

THÉRÈSE VAN LISIEUX:

“WAT JE OOK HEBT UITGESPOOKT ...  
GOD BLIJFT JE GAARNE ZIEN”

## GEDACHTEN EN VRAGEN

1. Thérèse van Lisieux schenkt je haar bevochten, rustige zekerheid dat je je volledig mag toevertrouwen in overgave aan een liefdevolle God. Dit is puur evangelie. Thérèse herontdekt zó het juiste Godsbeeld. Het vormt een echte goudader in haar spiritualiteit. Met één stevige ruk verbreekt ze zó de ketenen van “jansenisme”. Want ze kent uit ervaring Gods liefde, waardoor de angst voor Hem verdreven wordt. **Inspireert dit positief Godsbeeld mij óók tot geborgenheid, vertrouwen, wederliefde en dankbare inzet?**
2. Thérèse krijgt van haar zus Céline een kleine bloemlezing van treffende teksten uit het Oude Testament. Thérèse is daarover enthousiast! Die teksten ademen dit positief Godsbeeld en zijn oorzaak van haar geniale ontdekking in de relatie met God. **Weet ik mij ook gesteund en bemoedigd door bepaalde teksten uit de Bijbel met dit juiste Godsbeeld, zoals Jezus dit duidelijk openbaart?**
3. De religieuze atmosfeer toen in Frankrijk was doortrokken van een overdreven angst voor God. Dat kwam door dit jansenisme, al was dit wel door de Kerk al veroordeeld. Die leer had een somber en streng Godsbeeld. Het verklaarde dat de grote meerderheid van de mensen voorgoed was veroordeeld. Die jansenistische geest bracht grote schade toe van veel goede gelovigen.

Ook Thérèse is in haar vroege kindertijd niet helemaal ontsnapt aan de jansenistische invloed: bv elke dag de offers tellen die ze bracht en de gebeden die ze zei. De gedachte was: hoe hoger het getal, hoe dichter ze bij God zou staan. Het was een prestatie-spiritualiteit, die ook schuilging in de hellepreken die ze soms hoorde in de kerk. **Heb ik daar zélf ook mee te maken gehad? Heb ik daar nu nóg soms last van?**

4. Door die teksten uit de bijbelse bloemlezing ontdekt Thérèse haar befaamde „kleine weg van vertrouwvolle overgave aan een barmhartige God”! Ze heeft deze ontdekking allereerst te danken aan een persoonlijke verlichting van de H. Geest, die haar deze teksten doet „verstaan met het hart”. Ze voelt - zuiver - de evangelische krachtlijn van Gods Openbaring aan. **Heb ik al ervaren hoe godsdienstige teksten opeens voor mij “opengaan”, dat ik ze versta met mijn hart, dat ik de inspraak van de H. Geest daarin herken?**
5. Haar ontdekking is een concreet gelovig antwoord op een beklemmend onvermogen om zélf helemaal te “slagen” in het geestelijk leven. Deze nieuwe innerlijke zekerheid verbiedt haar toe te geven aan ontmoediging en ontreddering. **Is dit een ontdekking en een zekerheid waarin ik mij “in het klein” ook herken?**

6. Met een beeld van Thérèse: de "lift" die tot haar tot de hemel moet tillen, zijn voor haar de "armen van Jezus". God zélf zal de mens dus tot de heiligheid brengen, en niet de mens zichzelf. Daarvoor hoeft Thérèse niet groter te worden. Zij mag klein en eenvoudig blijven, ontvankelijk voor Gods liefdevolle, barmhartige zorg. **Aanvaard ik zelf ook zó verlost te worden, geheiligd te worden?**
7. De intuïtie van Thérèse die teruggaat op Jezus zélf is : "God is barmhartige Liefde". Het verst van Hem verwijderd is het verlangen om te straffen of mensen te doen lijden. Hij is tederheid. God bemint ons niet omdat we dat verdienen, maar omdat we bemind moeten worden. Denk aan de liefde van ouders voor hun pasgeboren kind. De baby heeft niets gedaan om hun liefde te verdienen.
8. Thérèse verplaatst het spiritueel zwaartepunt: van het verrichten van goede werken, waardoor je verdiensten verwerft voor je heiligheid, naar het vertrouwen in Gods liefde. Belangrijk blijft tóch je inzet om deugdzzaam en dienstbaar te zijn, want deze drukt je dankbare liefde voor God uit.

Maar door onze gekwetste natuur kunnen we wel soms wat "uitspoken", of bij onze inzet toch tekortschieten. Dan moet onze reactie geen angst, schrik en beven zijn om Gods kwaadheid of straf. Ons antwoord mag opnieuw vertrouwen zijn op zijn barmhartige liefde, die je bevrijdt van schuldgevoel en van de oprisping: "Ja, het wordt nooit wat met mij"... Nee, God blijft me gaarne zien en ik mag eenvoudig herbeginnen. **Roepen bepaalde Bijbelteksten voor mij soms een Godsbeeld op dat mij angstig maakt? Weet ik dat te corrigeren vanuit de openbaring van Jezus over een liefdevolle God?**

9. De onvermijdelijke beproevingen van het leven zijn te aanvaarden, wanneer je ze toch niet kunt verhinderen. Je verbindt ze vrij met de verlossende kracht van Jezus' liefde op het kruis. **De huidige mens neemt graag volledig de regie van zijn leven zélf in handen. Maar hij is daarin vaak té gedreven, soms naiëf. Zijn daarom, naast ondernemen en inzet, óók het loslaten, toelaten, 'verminderen', onthechten voor mij óók juiste christelijke houdingen naar God toe, die toch ons hele leven in handen houdt?**

## KORTE TEKSTEN

1. *"Hoe kan ik bang zijn van een God die niets anders is dan Barmhartigheid en Liefde?"*
2. *„Ik kan mijzelf niet groter maken, dat is onmogelijk, ik moet mijzelf verdragen met al mijn onvolmaaktheden. Maar ik wil een manier vinden om die heiligheid te ontvangen langs een rechte weg die heel kort is, een heel nieuwe kleine weg".*
3. *"Als iemand heel klein is, hij kome tot Mij " ... „Zoals een moeder haar kindje troost, zo zal Ik u troosten. Ik zal u dragen op mijn schoot en wiegen op mijn knieën".*
4. *„Ik heb steeds verlangd om een heilige te worden. Maar als ik mij vergelijk met de heiligen, zie ik dat er tussen hen en mij hetzelfde verschil bestaat als tussen een hoge berg, en een piepkleine zandkorrel".*
5. *„De goede God kan geen onvervulbare verlangens ingeven. Dus ondanks mijn kleinheid, mag ik toch verlangen naar heiligheid".*