

## Liederen HOLY HOUR songs chansons

---

### **Benedictus qui venit in nomini Domini. Hosanna in Excelsis**

*Blijf bij mij en waak hier met mij, wakend en biddend.*

Stay with me, remain here with me, watch and pray.

Confitemini Domino quoniam bonus, Alleluia

Heal me, O Lord (2 X). I believe in You, heal me, o Lord, with Your precious blood that you've shed for us. Heal me, O Lord (2 X).

*O Guéri-moi, O mon Seigneur. Je crois en Toi, o guéris-moi, par Ton précieux Sang, versé pour moi, o guérit moi, o mon Seigneur.*

Genees mij, Heer (2 X). Ik geloof in U, genees mij, Heer, met uw kostbaar bloed dat U voor ons vergoot. Genees mij, Heer (2 X).

Hij is Heer (2 X), Hij is verrezen uit de dood en Hij is Heer. Elke knie zal buigen, elke tong belijden, dat Jezus is de Heer.

*He is Lord (2X), He is risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow and every tongue confess, that Jesus Christ is Lord.*

Jésus-Christ est Seigneur, Il est sorti du tombeau Il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur.

Holy is the Lord (3 X), my God. Holy is the Lord.

*Heilig is de Heer (3 X), mijn God. Heilig is de Heer.*

Saint est le Seigneur (3 X), mon Dieu. Saint est le Seigneur.

Iedere nacht verlang ik naar U, o God, ik hunker naar U met heel mijn ziel (2 X).

*My spirit yearns for You in the night, o God, I seek You, o Lord with all my soul (2 X).*

Toute la nuit, j'aspire à Toi, mon Dieu, mon âme désire ton Amour (2 X).

I will live for You alone, for You alone I live. Heal me, heal me, heal me and I will live.

*Je vivrai pour Toi seul, pour Toi seul je vivrai. Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi, je vivrai.*

Alleen voor U wil ik zijn, voor U alleen, mijn Heer. Genees mij, genees mij, en laat mij zijn voor U.

Jesus, I believe (3 X), I believe in You.

*Jésus, je crois en Toi (3 X), je crois mon Dieu.*

Jezus, ik geloof (3 X). Ik geloof in U.

Jezus, ik aanbid U, 'k leg mijn leven voor U, O, ik aanbid U!

*Jésus, je t'adore, toute ma vie je la donne. O oui, je t'aime.*

Jesus, I adore You, lay my life before You, O I love You.

Jezus, ik houd van U, 'k heb U lief, Heer, boven alle dingen. Al wat in mij is verlangt te zingen: Jezus, ik houd van U.

*Oui, Seigneur, je T'aime. Oui, je T'aime plus que toute chose. Reçois ma prière et mes louanges. Seigneur Jésus, je T'aime.*

Jésus, le Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.

Jésus,

le Christ, Lumière intérieure, donne-moi d'accueillir Ton amour.

*Lord Jesus Christ, Your light shines within us, let not my doubts nor my darkness speak to me. Lord Jesus Christ, Your light shines within us, let my heart always welcome Your love.*

Jezus U bent het licht in ons leven, laat niet toe dat mijn duister tot mij spreekt,

Jezus U bent het licht in ons leven, open mij voor Uw liefde o Heer.

Jesus, remember me, when You come into Your Kingdom (2 X).

Jésus, souviens-Toi de moi, quand Tu viendra dans Ton Royaume (2X).

Jezus, denk aan mij, als Jij aankomt in Jouw Koninkrijk (2 X).

Jésus, Toi qui a promis, d'envoyer l'Esprit à ceux qui Te prient, O Dieu, pour porter au monde Ton feu. Voici l'offrande de nos vies.

*Jezus, U die heeft beloofd: Ik zend al wie vraagt en in Mij gelooft, Mijn Geest, vuur dat door de wereld zal gaan. Wij bieden U ons leven aan.*

Lord, I want to be a Christian in my heart. Lord, I want to be more Holy.

Lord, I want to be like Jesus.

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de Lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

*Mijn ziel verstillt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil. Ja, bij de Heer verstillt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem.*

In God alone my soul can find rest and peace. In God my peace and joy. Only in God my soul can find its rest. Find its rest and peace.

My heart belongs to You (2X), my Peace, My heart belongs to You, my Everything. My heart belongs to You.

*Mon Coeur appartient à Toi (2X), ma Paix. Mon cœur appartient à Toi mon Dieu et mon Tout. Mon cœur appartient à Toi.*

Mijn hart behoort aan U (2x), mijn Vrede. Mijn hart behoort aan U, mijn Heer en mijn God. Mijn hart behoort aan U.

N'ai pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse toi regarder, car Il t'aime.

*Don't be afraid, let Jesus watch over You. Let Him watch over You, cause He loves you.*

Wees niet bang, laat jezelf bekijken door de Heer, laat jezelf bekijken want Hij houdt van U.

O Lord, help us, to love You more and more. O Lord, help us, to love each other more.

*Seigneur, aide nous à T'aimer de plus en plus. Seigneur, aide nous à nous aimer de plus en plus.*

O Heer, help ons, U te beminnen meer en meer, O Heer, help ons, elkaar beminnen meer en meer.

Qui mange ma chair et bois mon sang, demeure en Moi et Moi en Lui.

*Who eats my Flesh and drinks my Blood, remains in Me and I in him.*

Vader, maak ons één (2x), opdat de wereld weet dat U zond uw Zoon, Vader maak ons één.

*Père unis nous tous (2x), que le monde croie en Ton amour, Père unis nous tous.*

Father, make us one (2x), that the World may know that You 've sent the Son, Father make us one.

We adore You, Lord Jesus, in this Holy Bread of live. You're a fountain of graces for us. O we love You, we praise You, we adore You, O Lord.

*Ik aanbid U, waarlijk aanwezig in dit heilige Sacrament, Gij de bron van genade voor ons, wij beminnen, wij loven, wij danken U Heer.*

Wees stil en weet: Ik ben uw God.

*Be stil land know: I am your God!*

Sois silencieux: Je suis ton Dieu.

With Mary, I adore You, my Savior and King, with Mary, I love You my Everything. With Mary, I praise You for making me free. With Mary, I thank You for coming to me.

*Met Maria aanbid ik U, Koning en Heer, met Maria bemin ik U, meer en meer, met Maria verhoog ik Uw heilige Naam, met Maria verenigd, voor altijd te saam.*

Tantum ergo Sacramentum

Veneremur cernui:

Et antiquum documentum

Novo cedat ritui:

Præstet fides

supplementum

Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque

Laus et iubilatio,

Salus, honor, virtus quoque

Sit et benedictio:

Procedenti ab utroque

Compar sit laudatio.

Amen.

**Brood uit de hemel hebt Gij aan uw volk gegeven  
(alleluia)**

**Dat ons opneemt in uw liefde en laat delen in uw  
vreugde (alleluia)**